

ChristenUnie

Maassluis

Voor iedereen!

Wij geloven dat mensen zijn gemaakt om samen te leven. Dat het doel van ons leven is om te zorgen voor de aarde en voor de mensen om ons heen. Dat is een andere visie dan het individualisme van onze tijd. En daarom voeren we ook andere politiek dan andere partijen. We hebben een alternatief: een samenleving waarin mensen elkaar de hand reiken, worden gestimuleerd om samen te werken en er te zijn voor anderen.

Een samenleving ook waar ruimte ontstaat om samen te leven. Ruimte voor gemeenschappen, verenigingen, kerken, ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Ruimte voor ouders om hun kinderen op te voeden. Ruimte voor de schepping om tot bloei te komen.

De gemeente moet dienstbaar zijn aan die vrijheid. Dat is onze belangrijkste taak, omdat mensen in die vrijheid tot hun recht komen en er ruimte ontstaat voor veelkleurigheid en veelzijdigheid. Voor wie het zelf niet redt, zorgen we samen. De overheid is er als schild voor de zwakken. Ook dat hoort bij Christelijke politiek.

Al jarenlang komen wij in Maassluis op voor de stem van onze stadsgenoten. Dat inwoners zich gezien en gehoord voelen door de politiek is en blijft een groot aandachtspunt. En dan maakt het niet uit wie je bent: Jouw mening doet ertoe!

Voor de komende periode zien wij voor Maassluis drie speerpunten:

- **Groei en bloei!**
Voor gezondheid en welbevinden is het belangrijk dat Maassluis groener wordt.
- **Realistische woningbouw!**
De huidige plannen zijn gebaseerd op wensdenken als het gaat om autogebruik en gebruik openbaar vervoer. De woningnood is hoog, maar de plannen moeten realistisch zijn en passen bij onze stad.
- **We zijn er voor iedereen!**
Iedereen mag zich gezien en gehoord weten. Aandacht voor ‘de stille kant van Maassluis’ is en blijft daarin belangrijk.

De ChristenUnie wil opstaan voor het goede. Wat is dan ‘het goede’? Daarover lezen we het volgende in de Bijbel: *‘Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.’* (Micha 6:8)

De ChristenUnie is een beweging van mensen die niet alleen spréken over wat goed is om te doen, maar dat ook elke dag in hun eigen omgeving willen dóen. Wij willen opstaan voor initiatieven in de samenleving die goed zijn voor mensen. Voor iedereen die meebouwt aan een hoopvolle samenleving voor onze kinderen, aan een dienstbare economie voor mens en schepping en aan een rechtvaardige overheid.

De ChristenUnie is een partij *van christenen voor* alle mensen. Voor iedereen. Wij willen Gods liefde voor deze wereld, voor Nederland, voor Maassluis doorgeven. Doe met ons mee!

Klarie Oosterman
Lijsttrekker ChristenUnie Maassluis

